



PALEIS HET LOO

FIETSROUTE-TIPS

'OP BEZOEK BIJ DE KONING' BIJ PALEIS HET LOO

Vanaf het Paasheuvel-terrein in Vierhouten kunt u met uw klas een mooie route fietsen naar Paleis Het Loo. U fietst dan door Kroondomein Het Loo, dat – net als Paleis Het Loo – al meer dan 300 jaar verbonden is aan het Huis van Oranje-Nassau. Het Kroondomein bestaat uit bossen, heiden en het Paleispark om Paleis Het Loo heen. Wij geven u graag een aantal tips voor onderweg!

Tip voor de heenweg: via Elspeet, Uddel en het Aardhuis over de Amersfoortseweg naar Paleis Het Loo

- Het **Uddelermeer**: kwam in 1698 in bezit van Koning-Stadhouder Willem III (de bouwheer en eerste bewoner van Paleis Het Loo). Willem III betaalde er 2500 gulden voor. Zo'n 100 jaar later hield stadhouder Willem V er viswedstrijden met buitenlandse gasten. Weer later, in de 20^e eeuw, schilderde koningin Wilhelmina hier vaak. Het meer is nog steeds in bezit van de Koninklijke Familie. Bij het Uddelermeer, aan de Jachthuisweg, bouwden de Oranjes in de 17^e eeuw een klein jachthuis.
- Het **Aardhuis**: Op bijna het hoogste punt van de Veluwe (+102m NAP) liet koning Willem III aan het eind van de 19^e eeuw een chalet bouwen. Hij gebruikte het, net als later zijn schoonzoon prins Hendrik, als rustplek tijdens de jacht. In het chalet is hiervan veel terug te zien: zo zijn er meubels van geweien en stijlkamers die de sfeer van de 19^e eeuw oproepen. Het is een museum en wildpark.

Tip voor de terugweg: via de Zwolseweg naar Wenum-Wiesel en door de bossen bij Gortel naar Vierhouten

- In de bossen bij **Gortel** staat een 'koninklijke ijskar'! Jan Roozeboom kreeg in 1960 van koningin Juliana als enige toestemming om op die plek in het Kroondomein ijs te verkopen. Inmiddels is Jan zelf met pensioen, maar de ijskar staat er nog steeds!

